

Vele landen hebben hun eigen gebruiken tijdens een verjaardag.

Weet jij een leuke traditie vanuit jouw land, of wat gebeurt er bij jullie wanneer iemand verjaart?

Welke cadeaus zijn typisch in jouw land? Welk cadeau maakte jou heel blij? Welke cadeaus geef je zelf?

Welke verjaardagen zijn speciaal vb. sweet 16?

Welk liedje wordt er gezongen voor de verjaardagen in jouw land? Welke verjaardagsliedjes ken je?

Welke gerechten worden er zoal allemaal klaargemaakt bij een verjaardag?

Wat wens je de jarige allemaal toe? Wat is de mooiste wens die jij ooit kreeg?

Wat was jouw leukste verjaardag ooit? Kan je ook zeggen waarom?

Sommige mensen vinden het moeilijk om, bijvoorbeeld, 50 jaar te worden. Heb jij ook moeite met een bepaalde leeftijd?

Als kinderen jarig zijn, dan wordt er vaak een verjaardagsfeestje georganiseerd voor de vriendjes en vriendinnetjes van de klas. Worden je kinderen wel eens uitgenodigd op zo'n feestje? Wat vertelde je zoon of dochter daarover?

Heb je zelf al eens een kinderfeestje georganiseerd? Zo ja, hoeveel kindjes had je uitgenodigd? Hoe vierden jullie samen met de kindjes feest?(eten en drinken, spelletjes spelen of een andere activiteit, ... Vind je dat fijn? Of eerder lastig?